



«Επειτα ἀπό 120 χρόνια
ἐλεύθερης ζωῆς
εῖμεθα πάλι σκλάβοι»

Τό ήμερολόγιο Κατοχῆς
τοῦ ΜΙΝΟΥ ΔΟΥΝΙΑ

«ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΗΣ,
ΕΙΜΕΘΑ ΠΑΛΙ ΣΚΛΑΒΟΙ»

Τό 'Ημερολόγιο Κατοχῆς τοῦ
MINOY ΔΟΥΝΙΑ

Φιλολογική έπιμέλεια
παρουσίαση
ΚΥΡ. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ

ἀνάπτηροι πολέμου, ἐφεδροί ποι ἐπεστρεφαν στὶς πατρίδες τους. Ἡ ὄντιαρχοτορική δρινά δὲν λειτουργεῖ πιά ἀποτελεσματικά. Ὁλοὶ μας περιμένουμε ἀπό ὧνα σε ὧνα εἴσοδο τῶν Γερμανῶν. Κυρίαρχος ἀρχὴ δὲν ὑπάρχει πιά, φτωτὸς ὁ λαός πειθαρχεῖ μπρὸς στὴν τραγικήσαθη στιγμὴν τῆς ἱστορίας του.

Οἱ τελευταῖς διπισθιοφυλακες τῶν Βρεταννῶν ἔχουν στήσει κανόνια και ὅδοφράγματα στῇ λεωφόρῳ Κηφισίας ἀπό τὸ Ψυχικό ὡς τους Ἀμπελόκηπους. Πολλοί καποκοί στὸ γύρω φοβοῦνται ὅδομαχίες και καταφεύγουν στὰς Ἀθηνας. Συνεχεῖς ἐκρήζεις καταστρεφομένων πιρομαχικῶν δονούν τὸν ἀέρα. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἔχει μολυνθεῖ ἀπό νιτρογλυκερίνη. Πιά πρώτη φορά ὀκονική κανεὶς δημόσια και ἐλεύθερα νά ἐκφράζονται διάφοροι, ἴδιως ἐφεδροί, μέ αγανάκτησην για τὸ καθεοτάς τῆς 4ης Αὐγούστου.

27 Απριλίου '41

Ξυπνοῦμε μέ τὴν δόνηση δύο τρομερῶν ἐκρήξεων. Τί νά συμβαίνει; Δύο τεράστιες στῆλες καπνοῦ ὑψώνονται σιγά-σιγά πίσω ἀπό τὰ Τουρκοβούνια.

‘Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἀθηνῶν μεταδίδει τὴν εἰ-“δηση ὅτι ἀναμένεται ἐντός ὀλίγου ἡ εἴσοδος τῶν Γερμανι-κῶν στρατευμάτων και τὴν διαταγὴ τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητοῦ Ἀθηνῶν νά μείνουμε δλοι στά σπίτια. Στίς 8.10 μπαίνουν τά πρῶτα Γερμανικά τμῆματα στούς ἔρημους δρόμους τῶν Ἀθηνῶν. ‘Η παράδοση τῆς πόλεως γίνεται στούς Ἀμπελόκηπους στό καφενεῖο ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως Θών. Στίς 9:45 ἡ σημαία μέ τὸν ἀγκυλωτό σταυρό ὑψώνεται πάνω στὸν ιερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως. ‘Ανα-τριχιάζω... Μιά σκληρή, διαπεραστική φωνή Γερμανοῦ ἀξιωματικοῦ στέλνει ἀπό ραδιοφώνου χαιρετισμό πρός τὸν Führer.

Έντος τῆς ήμέρας διαταγή τοῦ Γερμανοῦ φρουράρχου νά ἐπαναληφθεῖ ἀμέσως ἡ κυκλοφορία καὶ «κανονική ζωή» τῆς πόλης. Βροχή διαταγῶν ἐναλλάσσονται μέ υποκριτικές διαβεβαιώσεις ὅτι τά Γερμανικά στρατεύματα ἔρχονται ώς «φίλοι».

Οσοι κατέχουν ὅπλα, πολεμικά, κυνηγετικά, ἐκρηκτικές ὕλες ἡ καὶ μαχαίρες νά τά παραδώσουν ἀμέσως.

Οπου ὑψώνεται ἐλληνική σημαία πρέπει δεξιά της νά ὑψώνεται καὶ ἡ γερμανική.

Ολοι εἰναι ὑποχρεωμένοι νά δέχονται τά γερμανικά μάρκα κατοχῆς ἀντί 50 δρχ. κατά μάρκον.

Παγερή ψυχρότης χαρακτηρίζει τήν στάση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι τῶν κατακτητῶν τῆς Εὐρώπης. Κανείς ἐκτός ἀπό μερικούς πιτσιρίκους δέν πλησιάζει οὕτε καν προσέχει τούς Γερμανούς καὶ τά θωρακισμένα τους μέσα, πού σταθμεύουν στίς κεντρικότερες πλατεῖες, γύρω στίς ἐκκλησίες καὶ πάνω στά πεζοδρόμια τῶν Ἀθηνῶν.

Στήν ψυχή μας ἔχει ἀπλωθεῖ τό βαρύ συναίσθημα ὅτι ἔπειτ' ἀπό 120 χρόνια ἐλεύθερης ζωῆς εἴμεθα πάλι σκλάβοι.

29 Απρίλιος '41

Συγκατίζεται Ἐλληνική Κυβέρνηση ἀνδρεικέλων. Πρόεδρος ὁ Ἀντιστράτηγος Τσολάκογλου, αὐτὸς πού χωρὶς βασιλικὴ ἡ κυβερνητικὴ διαταγή συνθηκολόγησε μέ τούς ἀπιδρομεῖς καὶ παράδωσε τόν ηρωικό μας στρατό Ἀλβανίας καὶ Μακεδονίας στήν αίγαλμασσία.

Η ἐπιστολική κατάσταση τῆς πρωτεύουσας παίρνει ἀπαιλητική μορφή. Τά καταστήματα τροφίμων είναι κατάμεστα κόσμου, πού νάχει νά είρει κάτι, ἀλλά τά ράφια είναι τελείως κενά. Υπάρχει ἀφονία μανστάρδας καὶ