

Οι ανεπιθύμητοι εισβολείς



ΣΤΨ 6 ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΡΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σε έναν πολύ μικρό πλανήτη, στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος, τον Μικροβιοτίξ, ζούσαν κάποιοι πολύ ενοχλητικοί μικροοργανισμοί. Οι μύκητες, τα βακτήρια και οι ανυπόφοροι ιοί.



Μία μέρα, ο βασιλιάς τους, που ήταν το πιο πανούργο και έξυπνο μικρόβιο, ενώ καθόταν στο θρόνο του, σκέφτηκε μια καταπληκτική ιδέα. Ήθελε να επεκτείνει την κυριαρχία του, κατακτώντας και άλλους πλανήτες, σε όλο το ηλιακό σύστημα και... ακόμα παραπέρα.

Την επόμενη μέρα κιάλας, άρχισε τις προετοιμασίες της εκστρατείας του. Αποφάσισε να ξεκινήσει από τον πλανήτη Γη και συγκεκριμένα, από μια μικρή του χώρα, την Ελλάδα.



Έτσι, ετοίμασε το στρατό του, παρήγγειλε από τους μηχανικούς του τα καλύτερα όπλα και κατασκεύασε διαστημόπλοια προηγμένης τεχνολογίας.



Κάποια βακτήρια και μύκητες αρνήθηκαν, γιατί δεν το θεώρησαν σωστό. Οι ιοί, όμως, και αρκετά από τα υπόλοιπα μικρόβια δέχτηκαν χωρίς δισταγμό και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Όσους αντέδρασαν, τους συνέλαβε και τους αιχμαλώτισε.



Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Όμως, μια δυσάρεστη έκπληξη τους περίμενε όλους, όταν ο στρατός των μικροβίων έφτασε στον τόπο τους και ξεχύθηκε στους δρόμους.



Αμέσως, τα μικροβιοτάνκς και ο μικροβιοστρατός εκτέλεσαν το σχέδιό τους με επιτυχία.



Τα μικρόβια άρχισαν να επιτίθενται στους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Εκείνοι, μη έχοντας ξαναδεί κάτι τέτοιο, έτρεχαν πανικόβλητοι εδώ και εκεί, ψάχνοντας μέρος να κρυφτούν.





Επικράτησε ένας πανικός.
Οι δρόμοι άδειασαν...
πουθενά δεν έβλεπες
ούτε ανθρώπους, ούτε
αυτοκίνητα.
Όλοι κλείστηκαν στα σπίτια
τους,
αφού αρρώστησαν εν ριπή
οφθαλμού.



Κάποιοι, μάλιστα, αρρώστησαν πολύ βαριά και χρειάστηκε να νοσηλευτούν, για αρκετό καιρό.



**Είχαν πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουν...
λοιμώξεις, αναπνευστικά προβλήματα,
αλλεργίες, πυρετό, εξανθήματα,
γαστρεντερίτιδα και πολλά άλλα.**





Τότε, επιστήμονες από όλον τον κόσμο, μαζί με τα παιδιά, δραστηριοποιήθηκαν, ψάχνοντας να βρουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση.



Ευτυχώς, έπειτα από λίγο καιρό, κατάφεραν να βρουν τη λύση.



**Ανακάλυψαν ένα πανίσχυρο όπλο...
τα εμβόλια!!**

**Χωρίς καμία καθυστέρηση, τα
χορήγησαν σε όλους τους ανθρώπους,
που έκαναν ουρές στα ιατρεία. Δεν
έμεινε ούτε ένας άνθρωπος
ανεμβολίαστος.**



**Φυσικά, παρασκεύασαν και φάρμακα και
αντιβιοτικά, για να βοηθήσουν τους
άρρωστους να γίνουν γρήγορα καλά. Αλλά και
πανίσχυρα αντισηπτικά, για να
απολυμαίνονται από τα μικρόβια, που τους
επιτίθενται.**

Οι άνθρωποι ακολούθησαν πιστά όλες τις οδηγίες των ειδικών και αποφάσισαν να σταματήσουν τα δαιμόνια μικρόβια.



Τώρα, ήταν η δική τους σειρά να αντεπιτεθούν, με όλα τους τα μέσα.



Ύστερα από όλα αυτά, τα μικρόβια δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο τους. Διαπίστωσαν ότι, παρόλο που επιτίθονταν στους ανθρώπους, εκείνοι δεν πάθαιναν τίποτα και έμειναν με δεμένα τα χέρια.



Έτσι, βλέποντας αυτήν την αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων, τα μικρόβια μπήκαν στα διαστημόπλοιά τους και έφυγαν τρέχοντας πίσω για τον Μικροβιοτίξ.



Την επόμενη μέρα, οι άνθρωποι στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο, ήταν πολύ χαρούμενοι.



Μπορούσαν και πάλι να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να πηγαίνουν στις δουλειές τους.

Και τα παιδιά... πέταγαν από τη χαρά τους, που μπορούσαν να πηγαίνουν ξανά σχολείο και να συνεχίσουν όλες τους τις δραστηριότητες.



Φυσικά, δεν ξέχασαν ποτέ το μάθημα που πήραν.
Ήταν πάντα πολύ προσεκτικοί...

Έπλεναν συχνά τα χέρια τους και δεν τα
έβαζαν στο πρόσωπό τους



Κρατούσαν αποστάσεις, όταν κάποιος ήταν
άρρωστος



Όταν αρρώσταιναν, έμεναν σπίτι, για να μην
κολλήσουν κάποιον άλλον



Κάλυπταν το στόμα και τη μύτη τους,
όταν έβηχαν

Δεν χρησιμοποιούσαν τα προσωπικά αντικείμενα των άλλων



Καθάριζαν και κάλυπταν καλά τις πληγές τους, όταν χτυπούσαν



Έτρωγαν υγιεινά, για να είναι γεροί και δυνατοί



Και φυσικά... έκαναν τα εμβόλια τους, για να μην αρρωστήσουν και έπαιρναν τα κατάλληλα φάρμακα για να γίνουν καλά.

**Έτσι, κατάφεραν να συνεχίσουν να ζουν ανέμελα,
χωρίς τον κίνδυνο των μικροβίων.**



Και... τα παιδιά έφτιαξαν ένα τραγούδι...
για το χειρότερο μικρόβιο από όλα όσα
συνάντησαν.... τον τρομερό ιό.... τον Κορονοϊό,



με την ελπίδα να καταφέρουν με τις συμβουλές
τους, να ενημερώσουν όλον τον κόσμο, να
απαλλαχτούν και από αυτό τον σιχαμερό εισβολέα
και

..... ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ



Μια ομάδα πανούργων και
ενοχλητικών οργανισμών
εισέβαλε στον πλανήτη Γη, με
σκοπό να τον κατακτήσει. Θα
καταφέρουν άραγε οι άνθρωποι
να τους αντιμετωπίσουν ή θα
προκαλέσουν μεγάλο κακό και θα
κυριαρχήσουν..??



Μια ιστορία γεμάτη αγωνία για όλες τις ηλικίες

Συγγραφική ομάδα: ΣΤ' 1

Εκδόσεις: 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Επιμέλεια: Η δασκάλα μας, Μαίρη Τζεβελέκου

